

In november 2007 zijn wij naar Kenia (Nyeri) vertrokken om daar 2 maanden als vrijwilligers in een kindertehuis te werken. We hadden toen niet kunnen bedenken hoe deze ervaring onze levens voorgoed zou veranderen. De armoede die we daar hebben gezien is onbeschrijfelijk. Maar ook de positiviteit en hoop van de mensen, en het besef dat wij in staat zijn om met voor ons kleine bedragen een groot verschil te maken in de levens van de mensen daar.

Nadat we op kerstavond 2007 weer terug kwamen in Nederland was er voor ons maar één optie, en dat was de mensen die we in Kenia hadden ontmoet blijvend ondersteunen. En niet door ze een zogenaamde vis te geven, maar een hengel. En zo werd begin 2008 Stichting Amani officieel opgericht en ondersteunen wij met jullie hulp nu al 15 jaar vele gezinnen in Kenia. Zonder strijkstok, want alle donaties die wij ontvangen komen 100% terecht bij de gezinnen.

Onze droom is nog steeds om de mensen daar hoop en perspectief te kunnen bieden op een betere toekomst. Een toekomst waarin ze niet langer van onze hulp afhankelijk zijn maar voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. Deze droom realiseren we door ons – naast uiteraard de noodzakelijke primaire levensbehoeften - met name te richten op projecten die gericht zijn op zelfvoorzienendheid. Onderwijs is de sleutel om iemand de kans te geven op een betere toekomst. Zonder onderwijs is er in landen als Kenia nauwelijks kans op een baan en dreigt een bestaan in grote armoede. Wij hopen onze droom nog heel lang en voor heel veel kinderen waar te kunnen maken.

Ons 15-jarig bestaan kunnen en willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben 15 projecten geselecteerd die we in 2023 hopen te kunnen realiseren. Maar dat kunnen we niet alleen, hiervoor is jullie hulp nodig. Hieronder vind je uitleg over de projecten.

Spreek een project je aan en kun je iets missen – echt, alle kleine beetjes helpen – dan kun je doneren via de donatieknop en zie je aan de thermometer direct het effect van je donatie. Als een thermometer vol is, kunnen wij het project realiseren en daarover informeren we jullie uiteraard via onze nieuwsbrief.

15 JAAR STICHTING AMANI



Glenda & Jelly

15 JAAR PROJECTEN

Project 1:
Woonlasten voor mama Maria



Mama Maria (48) draagt alleen de zorg voor haar dochters Rose (13), Jane (9) en Faith (5). Haar man heeft haar na de geboorte van de jongste dochter verlaten. Hij kon de (financiële) verplichtingen niet meer aan en heeft het gezin (vermoedelijk uit wanhoop) verlaten.

Project 2:
Lucy: naaimachine + materiaal



Lucy (22) heeft dankzij jullie donaties de middelbare school en een vervolgopleiding kunnen volgen en is nu coupeuse. Haar wens is een bedrijf als naaister, een beroep waar veel werk in is in Kenia.

Project 3:
Cementen vloer woning familie Wanjiku



Wanjiku De familie Wanjiku bestaat uit oma Mary (57), moeder Esther (27) en Beony (11), Jane (9) en Prince (4). Toen we de familie Wanjiku ontmoetten, woonden ze in een kleine hut van hout en takken, zonder ramen.

Project 4:
Winkelvoorraad voor een jaar!



Ann is een enorm positieve, vrolijke vrouw die haar uiterste best doet om voor zichzelf en haar dochters te zorgen. Ze is door polio op jonge leeftijd verlamd geraakt aan haar benen.

Project 5:
Grace wil graag lerares worden



Grace wil graag lerares worden, help jij mee haar droom te verwezenlijken? Hoe kun je in een droom blijven geloven als je niet over (extra) geld beschikt om onderwijs te bekostigen?

Project 6:
Collegegeld voor opleiding Annie



Annie (19) is opgegroeid zonder ouders en opgevoed door haar tante, die niet voldoende geld had om haar naar school te laten gaan.

DONEER

OP WWW.STICHTINGAMANI.NL/PROJECTEN

Project 7:
Voorraad voor shop van mama Susan



Mama Susan is verlamd en zit al jarenlang in een rolstoel. Hierdoor zijn haar mogelijkheden om te werken beperkt. In 2020 hebben we dankzij jullie donaties een shop voor mama Susan kunnen bouwen..

Project 8:
Samuel: "I want to become a pilot"



Wat een prachtige jongensdroom! Helaas is onderwijs volgen niet zo vanzelfsprekend als je opgroeit in Kenia en niet veel geld tot je beschikking hebt. Wij zijn dankbaar dat wij Samuel mogen ondersteunen

Project 9:
Onderwijs kinderen Kilonzo



Mama Kilonzo draagt in haar eentje de zorg voor haar kinderen Kilonzo (18), Ann (9), Erick (7) en Lawrence (4) en haar neefje Samuel (18). Samuel en Kilonzo zijn beide autistisch en daarnaast heeft Samuel HIV.

Project 10:
Onderwijs kinderen mama Maria



Een ontmoeting met mama Maria verwarmt je hart voor altijd! Ze ontvangt je met zoveel liefde en dankbaarheid. Wij daarentegen, zijn enorm dankbaar dat we mama Maria en haar kinderen mogen ondersteunen

Project 11:
Een aangepaste woning voor Godfrey



Godfrey (44) hebben we in 2007 leren kennen als een ongeloflijk veerkrachtige, lieve en vrolijke man. Hij heeft een progressieve spierziekte. In daardoor fysiek erg zwak en instabiel. In de loop der jaren zien we hem zichtbaar achteruit gaan.

Project 12:
Gezonde voeding, medicatie en houtskool



De familie Kimila bestaat uit overgrootoma "sjsos" (80), oom George (32), zijn vrouw en zontje Prince (6), en Kevin (20), Dennis (18) en David (12).

Project 13:
Een zaagmachine biedt mogelijkheden tot werk!



Al vanaf kleins worden de broers Pius (22), Daniel (20) en Alex (in 2012 helaas overleden aan tuberculose) verzorgd door hun oom Kiiru. Hun moeder is helaas bij de geboorte van Daniel overleden.

Project 14:
Electrische rolstoel voor Godfrey



In project 11 hebben we jullie al voorgesteld aan Godfrey, een fantastische positieve man die helaas kampt met een progressieve spierziekte. Hij gaat elke dag naar zijn 'shoeshop' en op zondag naar de kerk.

Project 15:
Kerstpakketten voor onze families



In veel landen is het jaar een kerstpakket aan het eind van het jaar een kerstpakket te ontvangen, als blijk van waardering en dank. Onze gezinnen in Kenia kennen geen luxe, ook niet met kerst.